



Vrijwilligers gezocht voor het Aandachtscentrum Den Haag

Het Aandachtscentrum in de Schoolstraat zoekt vrijwilligers die graag gastvrij willen zijn voor kwetsbare medemensen.

Geïnspireerd door waarden als solidariteit, barmhartigheid en liefde bieden wij een 'huiskamer' voor bezoekers. Naar het Aandachtscentrum komen mensen die hun verhaal kwijt willen, met iemand willen praten die naar hen luistert, juist nu in Corona-tijden. Gewoon een beetje aandacht van een ander mens. Zo proberen we de bezoekers een gevoel van gemeenschap en verbondenheid te geven.

We hebben een stiltecentrum waarin zich iemand kan terugtrekken om een kaarsje aan te steken, te bidden en z'n gedachtes te laten gaan. Van dinsdag- t/m vrijdagochtend is er om 12.00 uur een stilteviering van een kwartier.

Kun je goed omgaan met bijzondere mensen? En heb jij voor hen een warm hart?

Wat doe je:

- Onze bezoekers welkom heten;
- Je biedt hen een kopje koffie of thee aan en gaat dan bij hen zitten om af te wachten wat zich verder aan ontmoeting ontvouwt;
- Eventueel gesprekken voeren met de bezoekers;
- Na afloop enkele opruim- en schoonmaakwerkzaamheden.

Wat verwachten wij van jou:

- Je bent geduldig, betrokken en invoelend;
- Je kunt goed luisteren;
- Je kunt voldoende afstand houden en grenzen stellen in relatie tot bezoekers;
- Je hebt een houding van gastvrijheid, aandacht en respect;
- Je houdt je aan afspraken en er kan op je gerekend worden;
- Je neemt deel aan de vrijwilligersbijeenkomsten;
- Je onderschrijft de missie van het Aandachtscentrum.

In het Aandachtscentrum ligt de nadruk op het geven van aandacht, niet op de hulpverlening. Samen met 2 andere vrijwilligers ben je 1x in de week een dagdeel aanwezig.

Heb je interesse of wil je eerst een keer langskomen? Neem contact op met: Nathalie Scholtes, vrijwilligerscoördinator, nathalie@aandachtscentrumdenhaag.nl, tel: 06 – 189 50 401.

Het Aandachtscentrum Den Haag
Schoolstraat 18, 2511 AX Den Haag
www.aandachtscentrumdenhaag.nl