

Nieuwsbrief

Nummer 79, mei 2021

Beste vrienden en vriendinnen van het Aandachtscentrum,

We zijn nog steeds niet uit de coronacrisis maar nu ik dit schrijf zijn er net weer wat versoepelingen aangekondigd. Voor het Aandachtscentrum (AC) heeft dit niet heel grote gevolgen, hoewel sommige van onze bezoekers graag een kopje koffie bij Florencia op het terras drinken want de prijzen zijn er schappelijk (cappuccino is er 1,10) en dat mag nu weer.

Sinds de vorige Nieuwsbrief is het AC nog steeds 4 dagdelen per week open. In juni komt daar ook de maandagmiddag bij en zo hopen we – nu steeds meer medewerkers en bezoekers zijn ingeënt – voorzichtig vaker open te gaan. De sfeer is nog steeds goed. We hebben een vaste groep bezoekers die bijna dagelijks komt en daarnaast zijn er altijd weer een paar nieuwe gezichten of mensen die lang niet geweest zijn en dan opeens weer opduiken. We zijn benieuwd of de toestroom groter wordt als per 1 juni sommige hotels niet langer onderdak zullen bieden aan daklozen. De gemeente financierde hun verblijf in hotels. Ondertussen is het leven in het AC gewoon doorgegaan.



Paasviering

De feesten

We hebben kerstmis en Pasen met de bezoekers gevierd; in 2 shifts, wat toch iets vreemds heeft: bezoekers die na een uurtje weg moeten, gauw schoonmaken om de volgende groep te ontvangen, 2 keer achter elkaar hetzelfde verhaal vertellen en dezelfde liedjes spelen. Beide keren waren we heel blij met onze pianisten, die beiden zo goed kunnen improviseren en daardoor sfeer brengen. Met kerst speelde Hanneke Allewijn, mijn collega-straatpastor; en met Pasen Caroline Wassenaar, die in gewone tijden op de woensdagmiddag het zanguurtje met bezoekers begeleidt. Naar de Driekoningenpakketten werd al



Inpakken Driekoningenpakketten



Afscheid Barbara

weken reikhalzend uitgezien; vooral de HEMA-bon waar ze voor 15 euro zelf iets konden uitkiezen, viel in de smaak. Ze werden onder andere besteed aan ordners, kleding en toiletpullen. Jammer was dat ze vanwege de corona lang moesten wachten voordat ze hun bon konden verzilveren omdat de winkels dicht waren.

Afscheid Barbara

24 maart namen de bezoekers afscheid van onze vrijwilligerscoördinator Barbara Heubeck-Duijts. Er waren bloemen en spontaan werd op de piano geïmproviseerd en zongen we achter onze mondkapjes 'Barbara bedankt!' Met de vrijwilligers hopen we in juli op gepaste wijze afscheid van Barbara te nemen in de tuin van het stadsklooster.

Gelukkig hebben we een nieuwe vrijwilligerscoördinator kunnen aannemen. Per 1 mei is Nathalie Scholtes het AC komen versterken. Ze is nu bezig zich in te werken.

Pinksteren

Het is de tijd van Pinksteren, het feest dat de leerlingen van Jezus opeens zo geïnspireerd raken dat ze, aan alle angst voorbij, vrijmoedig durven spreken en alle toehoorders in hun hart weten te raken. Dat is het bijzondere van Pinksteren voor mij. Dat precies de juiste woorden, de juiste toon, wordt getroffen waardoor ieder mens in zijn hart geraakt wordt en zich gezien en gehoord voelt. Dat is ook steeds weer mijn hoop en dit zie ik ook als opdracht van het AC. Dat we allemaal mogen ervaren dat we welkom zijn en kostbaar, dat we er mogen zijn zoals we zijn.

Kitty Mul, pastor AC

Nieuwe medewerkers en financiële ondersteuning

We blijven nieuwe medewerkers nodig hebben. U kunt als vriend(in) ook altijd mensen op het Aandachtscentrum wijzen, wie weet vinden we zo nieuwe vrijwilligers!

En ook zijn we heel dankbaar voor uw geldelijke bijdragen. Want alleen door uw giften kan het Aandachtscentrum open blijven. U kunt uw gift overmaken op onze bankrekening: NL25 INGB 0008 9838 07 t.n.v. Stichting Aandachtscentrum. Uw gift is aftrekbaar van de belastingen.

Barmhartige, u die ons kent en liefhebt,
Kom en schenk uw Geest
wanneer het ons niet meer kan schelen,
Wanneer het genoeg is geweest,
Wanneer alles lijkt tegen te gaan,
Wanneer ik me terugplooi op mezelf,
Wanneer ik beschaamd ben over mijzelf:
Kom dan, heilige Geest.

Wanneer ik bergen wil verzetten,
Wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
Wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,
Wanneer ik vergeving wil vragen en wil schenken:
Kom dan, heilige Geest.

Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,
Wil troosten en de woorden niet ken,
Wil helpen en niet weet hoe,
Wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,
Kom dan, heilige Geest.