

# Nieuwsbrief

Nummer 78, december 2020

## ***Beste vrienden en vriendinnen van het Aandachtscentrum,***

Ik had gehoopt dat ik deze Nieuwsbrief had kunnen beginnen met de mededeling dat het Aandachtscentrum weer alle dagen open is. Dat had betekend dat we uit de coronatijd waren en iedereen haar of zijn 'gewone' leven weer had opgepakt voor zover dat mogelijk is. Kan leven ooit 'gewoon' zijn?



De realiteit is anders: we zijn 23 november weer open gegaan na een sluiting van 2 weken, omdat het aantal coronabesmettingen zo enorm gestegen was. In de vorige Nieuwsbrief schreef ik jullie dat we 2 dagdelen open waren. Inmiddels is dit uitgebreid tot 4 dagdelen. Veel medewerkers horen zelf bij een kwetsbare groep en kiezen er terecht voor om thuis te blijven. Dit betekent dat 4 dagdelen momenteel onze maximale capaciteit is. Maar de bezoekers zijn allang blij dat we weer zo vaak open zijn. En het moet hier even gezegd: de meeste bezoekers houden zich voorbeeldig aan de veiligheidsmaatregelen. En de sfeer is goed!

In deze onzekere tijden kunnen we eigenlijk niets plannen. Toch doen we ons best om met elkaar en met de bezoekers in contact te blijven, zoveel als mogelijk is. Maar met alles wat we bedenken, moeten we incalculeren dat het misschien niet door zal gaan. Dat vraagt om overgave, om creativiteit en soepelheid. Het jaarlijkse bezoekersuitje werd afgeblazen en in plaats daarvan kregen we het idee om een aantal keren bezoekers uit te nodigen in het Aandachtscentrum om samen met een paar medewerkers pannenkoeken te eten die we daar zouden bakken. Maar ook dit hebben we op de lange baan moeten schuiven. Dat vinden de bezoekers jammer maar tegelijkertijd merken we hoe dankbaar ze zijn dat we open zijn en genieten we allemaal nu intenser van ontmoetingen en van wat wel mogelijk is!



Medewerkendenavonden in het Aandachtscentrum konden niet doorgaan maar we hebben afgelopen zomer 2 maal een heerlijke namiddag gehad in de tuin van het stadsklooster. In



juni hielden we daar onze jaarlijkse picknick terwijl de zon uitbundig scheen. In september was er een borrel vanwege de opening van het nieuwe seizoen, wat we gewoonlijk met een kaasfondue in het Aandachtscentrum beginnen. Beide keren hebben we ervaren dat we een hechte club zijn. Het Aandachtscentrum is er niet alleen voor de bezoekers maar is evenzeer een

bron van vriendschappen voor medewerkers!

In het Aandachtscentrum staat nu op de balie een adventskrans, die ieder jaar door een medewerker wordt gemaakt. Als we open zijn, steken we de kaarsen aan. Nu brandt er 1 kaars. Nog een zwak licht maar iedere week wordt het licht sterker! Een hoopvol teken in deze – voor velen – sombere tijden. Zo leven we naar kerst toe. Het kerstfeest zal dit jaar ook anders zijn dan anders. We zijn van plan om, zoals gebruikelijk, Tweede Kerstdag met de bezoekers te vieren. Dit keer in 2 groepen en zonder samenzang maar ik weet zeker dat ze blij zullen zijn dat ze naar ons toe kunnen komen.

Kerst is het feest van de geboorte van Jezus, God die mens geworden is. Wat zou het toch prachtig zijn als we in ieder mens God kunnen zien! Dat lukt niet altijd maar toch is dat waar het ook in het Aandachtscentrum ten diepste om gaat. Ieder mens, hoe geschonden ook, is beeld van God. Ieder mens verdient aandacht en begrip en liefde.

Het verlangen naar een nieuw begin, naar licht in de duisternis is diep in ons verankerd. Ik hoop zo dat er in ieders leven iemand is die de duistere brokstukken omsmeed in de oven van liefde. En daardoor nieuwe toekomst mogelijk maakt.

Dat je de ster van licht in je levensboom mag hangen om je levenspad te verlichten in dit nieuwe jaar dat komt. Fijne kerstdagen en een gezegend 2021!

**Kitty Mul, pastor AC**

### **Nieuwe medewerkers en financiële ondersteuning**

*We blijven nieuwe medewerkers nodig hebben. U kunt als vriend(in) ook altijd mensen op het Aandachtscentrum wijzen, wie weet vinden we zo nieuwe vrijwilligers!*

*En ook zijn we heel dankbaar voor uw geldelijke bijdragen. Want alleen door uw giften kan het Aandachtscentrum open blijven. U kunt uw gift overmaken op onze bankrekening: NL25 INGB 0008 9838 07 t.n.v. Stichting Aandachtscentrum. Uw gift is aftrekbaar van de belastingen.*

### **Ster van Licht**

In de nacht riep ik  
om de ochtend.  
Bij daglicht  
brak de duisternis  
in duizend stukken.

Iemand verzamelde  
de brokken  
en smeedde ze om  
in de oven van liefde.

Uit het vuur  
verrees een ster  
van licht;  
de smid wenkte  
en gaf me een ster.

Voorzichtig nam ik  
het licht aan  
en hing het in  
mijn levensboom.

*Piet Schelling*